



HEILIGE NORBERTUSPAROCHIE - OOST GRONINGEN

NIEUWSBRIEF

= donderdag 21 januari 2021 =

Inhoud

- Fred doet, wat Fred doet
 - Aanmelden voor vieringen
 - Avondklok / Uitvaarten
 - Overlijden
 - Ter inspiratie
-

Fred doet, wat Fred doet

Je hoeft er niet eens écht veel moeite voor te doen om je avond van vroeg tot laat te vullen met coronaberichtgeving. Je start om 6 uur met het NOS-journaal, je gaat van EenVandaag naar M, eventueel onderbroken door het RTL-nieuws om half 8, door naar het 8 uur journaal op NPO1. OK, je gunt jezelf een onderbreking met De Slimste Mens, om om half 10 via Nieuwsuur en Jinek door te stromen naar de onvermijdelijke tafel deskundigen bij Op1. Dit heerlijk avondje kun je dan afsluiten met het late NOS-journaal om half 12. Mocht je per ongeluk M gemist hebben, schakel dan snel door naar NPO3 voor de herhaling. Ruim na middernacht kun je dan te bed en heerlijk dromen over Diederik Gommers, virusmutaties, wappies, korte lontjes en meningen van Jan en alleman, al dan niet gestoeld op daadwerkelijke kennis van zaken.

Wat dat betreft heb ik de moed wat opgegeven. Het echte nieuws laat ik tot mij komen via de journaals en enkele kranten op internet. Voor de rest zoek ik vertier bij onschuldige tv-programma's of een onderhoudend boek. Even geen overdosis corona met steeds dezelfde pratende hoofden. Tot ik Fred zag. Fred is bewoner van gehandicapteninstelling 's Heeren Loo in Monster. In zijn appartement in Het Westerhonk wonen mensen met een verstandelijke beperking. Dinsdag was hij aan de beurt om gevaccineerd te worden. Ook minister Hugo de Jonge was daarbij aanwezig.

Fred was blij dat hij het vaccin zou krijgen. Dus toen hij de minister zag, bedacht hij zich geen moment en gaf voordat iemand er op bedacht was, de minister een stevige knuffel.



Coronaregels leken even niet belangrijk meer. Wist Fred veel. Iemand van de instelling zei: "Maar Fred doet, wat Fred doet. Hij liet zien waarom een vaccinatie voor onze bewoners zo belangrijk is. Afstand bestaat bij ons niet. Bewoners willen knuffelen, als ze vrolijk zijn of als ze verdriet hebben. Soms is het maar goed dat we Fred hebben."



Foto: © Robin Utrecht

Ik weet niet of het voorval de tv-talk-shows heeft gehaald, want die kijk ik niet meer. Maar hoe dan ook, hulde voor Fred, zijn prik en zijn verdiende prikdiploma. Een mooi moment, een spontaan gebaar. Inderdaad: soms is het maar goed dat we Fred hebben!!

pastoor Albert Buter

Aanmelden voor vieringen

U moet zich vooraf aanmelden voor de weekendvieringen (max. 30 personen).

Sappemeer

Secretariaat: 0598-392492

Woensdag en vrijdag 9.30 – 11.30 uur

Nieuwe Pekela

Henriëtte Schrör: 0597-647188

b.g.g. antwoordapparaat inspreken

Oude Pekela

Rita Arends: 06-46418221

Veendam

Ingrid Schröder: 06-24484956

ingrid.j.m.schroder@gmail.com

Winschoten

Secretariaat: 0597-432277

Dinsdag en vrijdag 9.30 -11.30 uur

of: ventuswischoten@gmail.com

Als u zich hebt opgegeven en toch niet naar de kerk kunt komen, wilt u zich dan weer afmelden? Zo zijn er weer plaatsen beschikbaar voor andere parochianen.



Avondklok / Uitvaarten



Een eventuele avondklok heeft zoals het nu lijkt gelukkig geen gevolgen voor de tijden van onze avondvieringen. De aanvang hiervan blijft

19.00 uur op woensdag, donderdag en zaterdag.

Vanaf maandag 25 januari mogen er nog maar maximaal vijftig personen bij een uitvaart aanwezig zijn. In samenspraak met de nabestaanden en de uitvaartleider zullen ook wij hieraan gehouden zijn voor ons aller gezondheid en veiligheid.

Overlijden



In de geloofsgemeenschap Winschoten overleed na een kort ziekbed op 13 januari mevrouw

Netty Weerts-Bulder

op de leeftijd van 89 jaar.

De uitvaart en begrafenis vonden in familiekring plaats. Moge haar leven nu tot voltooiing komen bij onze goede God in Zijn hemel. Dat haar leven daar verder gaat in het aanschijn van God en met allen die zij lief had en die reeds gestorven zijn. We wens haar man Rikus, haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke en verdrietige tijd.



Op 17 januari is overleden op 76-jarige leeftijd

Petrus Johannes (Peet) Sinot

oud-koster van de H. Willibrorduskerk van Oude Pekela. Op zaterdag 23 januari nemen we afscheid van hem in het crematorium in Winschoten. We zijn hem dankbaar voor al het goede dat hij voor onze geloofsgemeenschap heeft gedaan en wensen zijn vrouw Leny, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.



Ineens stond er afgelopen zondag een sneeuwpop voor de kerk in Sappemeer. Met het stijgen van de temperatuur was hij helaas ook snel weer verdwenen...

TER INSPIRATIE

Evangelie zondag 24 januari

(3^e Zondag door het jaar)

Mc. 1, 14-20

Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap. Hij zei: "De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap." Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: "Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt." Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.



Vrede – Tevreden

Misschien is vrede, innerlijke vrede, wel de belangrijkste eigenschap van geluk. Onze taal kent daarvoor het woord 'tevreden'. We gebruiken dat woord nogal eens als een dooddooener: je moet een keer tevreden zijn, wees tevreden met wat je hebt.

Daar klinkt dan berusting en gelatenheid in door, en ook een onderliggende ontevredenheid met het feit dat ons leven of de wereld er nu eenmaal niet uitzien zoals we dat graag zouden willen. Maar dat is heel anders dan positieve tevredenheid over of zelfs liefde voor je lot, die de filosofen "amor fati" noemen. Innerlijke vrede heeft alles te maken met ten diepste aanvaarden van alles wat op je weg komt en in de wereld gebeurt.

(Hein Stufkens)



(Foto: Wim Thijssing)

U zoeken, God

U zoeken, God
is op weg gaan
naar een onbekende bestemming
is onderweg-zijn
met de coördinaten
die Gij me geeft
niet dat ik me daardoor beperkt voel,
maar eerder
als wegwijzers om U te vinden.

U zoeken, God
is de 'weg' aanvaarden:
Route du Soleil
of een weg langs kleine padjes,
een mistwolk die plots mijn
zicht belemmert of
de zon die me blind maakt.
Een stopteken
dat me dwingt om stil te staan,
of de voorrangsweg
die me verder laat rijden.

U zoeken, God,
is alert zijn:
opgepast gevaarlijke bocht, werken,
passage door tunnel,
snelheid minderen,
gevaarlijk kruispunt
of zonder meer voorrangsweg.

U zoeken, God,
is in de leegte gaan staan,
U niet vinden,
maar gevonden worden,
omarmd worden,
bemind worden
omdat Gij enkel
onvoorwaardelijke Liefde zijt,
omdat Gij de 'Totaal Andere'
de 'Onuitspreekbare' zijt.

(Lieve Verfaillie)