



Beste Lezers,

Wat bij ons hoog in het vaandel staat is het woord ONTMOETING - ontmoetingen bij de toren van de kerk waarbij we elkaar kunnen bemoedigen en inspireren. Helaas gooit op dit moment de lockdown roet in het eten maar we kunnen elkaar toch zoveel mogelijk helpen de moed erin te houden. Blijf kijken wat er nog wél kan. Met z'n tweeën wandelen, elkaar bellen, een kaartje etc.

De Winterwandeling op 29 december: De hoop dat we de **Winterwandeling** zouden kunnen organiseren blijkt op dit moment gezien de ontwikkeling van de nieuwe coronavariant ijdele hoop te zijn geweest. We moeten deze wandeling helaas afgelasten. We rekenen erop dat te zijner tijd een lentewandeling wel door kan gaan. Met de ouders en kinderen van de moestuin hebben we contact over wat buiten wel kan plaatsvinden.

Enkele suggesties om zèlf te gaan wandelen: in Sappemeer; het Tripsbos, in Hoogezand: het Gorechtpark, het Drevenbos, in Kropswolde: recreatiegebied Meerwijck, in Kolham: 't Roegwold, in Slochteren: Freylemaborg en de Baggerputten. En het is ook heel leuk om gewoon door de plaatsen zelf te wandelen en om u heen te kijken.

Voedselactie: De mensen van de caritas en diaconie van de kerk hebben vòòr de kerst voedselpakketten klaargemaakt en uitgedeeld.



Roxanne (rechts): 'heel blij mee, zo steunen we elkaar. Het is ook een bedankje en een waardering. We helpen ook andere gezinnen, zo blijft het balletje rondgaan. Bindend en een mooie kerstgedachte, toch? Zeker in deze tijd.



Anita (links): 'We hebben het zelf niet meer nodig. Maar ik ken andere gezinnen die het wel nodig zijn. We geven het door. **Een mooie kerstgedachte**, super!

Tip: kijk voor een andere kerstgedachte op: www.leerhuis-stad-en-ommelanden.nl

Zalig Kerstfeest!

Het kind van de hoop
wordt steeds weer geboren
uit mensen
God,
wat een wonder!



De beste wensen

voor 2022!!

Blijf gezond en denk om elkaar.

Wil je een artikel of foto aanleveren of reageren? **Redactie: Els van de Tuin, mail: ebmvdtuin@ziggo.nl**